

LATRINER

eller mangel på samme

Da dele af Sikringsstyrken fra august 1914 rykkede ind på Vestvolden, var der en næsten uendelig række af arbejder, der skulle foretages for at gøre volden krigsklar. Det lader imidlertid til, at en vigtig detalje som overdækkede latriner ikke havde påkaldt sig den opmærksomhed hos de militære planlæggere, som de berettiger. ”Djævelen” ligger som bekendt gemt i detaljen.

Mange af de mulige forbedringer/mangler, der var på Vestvolden, var erkendt i årene inden Sikringsstyrkens indkaldelse i 1914. Der var planer for mange af de arbejder, der skulle udføres, såsom hvor mange mandedage, et arbejde ville kræve, hvilke materialer skulle der bruges og i hvilke mængder. Grunden til, at disse forbedringer ikke var udført ”i god tid” var som så ofte i historien mangel på politisk vilje til at tildele de nødvendige økonomiske midler.

Som det vil fremgå af nedenstående, lader det imidlertid ikke til, at der noget sted i det militære system havde været en eneste ansvarlig person, der havde givet det en alvorlig tanke at - *det der kommer ind skal ud* – og at mennesket, ja selv soldater er ”behageligt” anlagt.

Da soldaterne fra Sikringsstyrken i august 1914 mødte

Latrin

er et primitivt toilet eller et sted hvor man kan forrette sin nødtørft; ofte en midlertidig indretning, oftest i fri natur men kan også være skærmet for vind og vejr.

på Vestvolden, blev der indrettet såkaldte sommerlatriner. Et sommerlatrin kan meget hurtigt beskrives som en lægte over et hul i jorden/en latringrube, hvor man kan sidde og forrette sin nødtørft.

Det kan gå under feltforhold i kortere perioder, men under langvarige (måneder/år) beredskabsperioder i permanente anlæg duer det ikke. Når regnen styrter ned og efterårsstormen huler er det ikke altid, at ”lægten” er så attraktiv. Det var imidlertid, hvad det militære system kunne tilbyde soldaterne i efteråret 1914.

Det lyder let som noget, der er lidt til at grine af, men det er det ikke! Felthygiejne blandt store troppestykker skal tages alvorligt, hvis man ikke vil risikere at en stor del af styrken i bogstaveligste forstand bliver ”lagt ned” inden fjenden overhovedet har vist sig.



Sommerlatrin i brug. Billedet er ikke fra Vestvolden, men fra lejren i Hald 1879. Der er ingen grund til at tro, at sommerlatriner ikke også har set sådan ud på Vestvolden i efteråret 1914. Det er forståeligt, at soldaterne kunne blive fristet til at forrette deres nødtørft i et skyttehul, eller diskret under et indbydende halvtag når alternativet var ”lægten” i regn, blæst, sne og slud, nat som dag. (Cranil)